

EEN SPELLETJE

Written by
Frank Jonker

Copyright (c) 2020

Frank Jonker
frankj@hetnet.nl
0161-220817

S1. INT.HUISKAMER.ZATERDAGMIDDAG

Vader IVO (45 jaar), dochter JANINE (11 jaar) en zoontje SANDER (8 jaar) zitten rond de tafel in de huiskamer en spelen een bordspel. Iedereen heeft een stapeltje geld met onder andere briefjes van 10000 en 5000 euro. Ivo heeft er ook eentje van 20000 euro. Midden op het speelbord ligt een stapel kaarten met de tekst en afbeeldingen naar beneden. Naast het bord ligt een stapel met aandeelkaarten van onder andere een luchtvaartmaatschappij en een mediabedrijf. Het spel wordt gespeeld met pionnen in verschillende kleuren en twee dobbelstenen.

SANDER:

Pap, jij bent!

IVO:

Alweer? Eens zien...

(gooit met dobbelsteen)

Een tien. Daar ga ik.

(verplaatst de pion naar het juiste vak)

De olieraffinaderij. Die koop ik.

(pakt 10000 euro van zijn geldstapeltje)

SANDER:

Pap, vergeet je niet iets?

IVO:

Ik zou niet weten wat.

JANINE:

Echt wel, pap.

IVO:

Nee, hoor. Ik gooi tien. Ik kom op de olieraffinaderij en die koop ik. Wat ben ik dan vergeten?

SANDER:

Ik heb ook een oliedinges.

JANINE:

En ik ook, dus je moet ons allebei betalen.

IVO:

O, is dat het? Nou vooruit. Hoeveel?

JANINE:

5000 euro, pap.

SANDER:

En 5000 voor mij.

IVO:

(Geeft Sander met tegenzin een briefje van 10000 euro)

Vooruit dan maar. Hier.

(Krijgt 5000 terug van Sander en geeft dat aan Janine)

En die is voor jou. Alsjeblieft.

JANINE:

Dank je wel, pap.

IVO:

(pakt een briefje van 20000 en betaalt dat aan de bank)

Maar dan koop ik die dus ook.

JANINE:

Tuurlijk, pap.

SANDER:

Nou ben ik.

(Gooit acht. Tegelijkertijd gaat Ivos mobiel over)

...zes...zeven...acht...Het mediabedrijf.

IVO:

(Neemt telefoon aan)

Die heb ik. Dat wordt betalen.

(beantwoordt telefoon)

Van Nimwegen-Zevenaar...

SANDER:

(betaalt Ivo 5000 euro)

Alsjeblieft pap. En ik koop hem ook.

IVO:

(knikt goedkeurend en praat met degene aan de telefoon)

Wat zeg je? Milieuinspectie weigert de vergunning? Op welke gronden?

JANINE:

Mijn beurt.

(gooit zeven en verplaatst de pion naar het juiste vakje)

Zeven... pak een kaart.

IVO:

Waar halen ze dat vandaan? Hebben ze de papieren niet gezien?

JANINE:

*(pakt een kaart van de stapel
en leest hem voor)*

Afghanistan is veilig verklaard. Met een van je vliegtuigen vlieg je afgewezen asielzoekers terug naar hun land. Pak een aandeel van de luchtvaartmaatschappij van een andere speler.

*(kijkt even rond en pakt dan
een luchtvaarttaandeel van
haar broertje)*

SANDER:

Hee! Waarom ik?

IVO:

We kunnen de boel toch niet zomaar stilleggen?

JANINE:

Jij had een luchtvaarttaandeel. Pap niet.

SANDER:

Jij moet altijd mij hebben.

IVO:

Ja, inderdaad. Waar blijf je dan met dat spul?

JANINE:

Pap, jij bent.

IVO:

Eh... ja, momentje hoor.

(pakt dobbelstenen)

Die aandelen zijn dan natuurlijk ook niets meer waard.

JANINE:

Gooi nou, pap.

IVO:

Miljarden verlies? Nee, dat gaat niet gebeuren.

JANINE:

Pap!

SANDER:

Als hij niet gooit, dan ben ik, hoor.

IVO:

Ja ja... ogenblikje...

(gooit de dobbelstenen)

Jaja... Nee, dat begrijp ik.

(dobbelstenen rollen nog)

De boel moet gewoon doordraaien. Dat is het beste voor iedereen.

(MORE)

IVO:(cont'd)
(dobbelstenen minderen vaart)
 Zeker weten. Stilleggen is geen optie.
(dobbelstenen liggen stil op vier)

JANINE:
 Een vier. Jij moet ook een kaart pakken, pap.

IVO:
(pakt kaart van de stapel)
 Dat zeg ik, ja. Gewoon doorgaan. Die vergunning komt later wel.

JANINE:
 Lees nou voor, pap.

IVO:
 Nee, geen zorgen. Het komt goed.

SANDER:
 Zo kom ik nooit meer aan de beurt.

DOCHTER:
 We zijn wel met een spel bezig, hoor pap.

IVO:
(gebaart tegen de kinderen dat ze nog even geduld moeten hebben)
 Ogenblikje nog... Ga jij nou maar gewoon door met alles.

SANDER:
 Dat willen we ook. Maar jij schiet niet op.

IVO:
 Ik regel het wel, okee?

JANINE:
 Pap, je kaart!

IVO:
 Ik spreek je, he? De mazzel.
(sluit telefoongesprek af)
 Wat is er nou? Wie is er?

SANDER:
 Jij! Je moet die kaart voorlezen. En dan ben ik.

IVO:
 Kaart? Welke kaart?

JANINE:
 Die je in je hand hebt, pap.

IVO:

O, deze. Eens zien....U wordt aangeklaagd voor milieucriminaliteit. Ga direct naar de gevangenis en lever de helft van uw geld in bij de bank.

*(bekijkt de kaart met
verontwaardigd)*

Milieucriminaliteit? Geld inleveren? Wie bedenkt dit?

JANINE:

Zo is het spel, pap. Je moet naar de gevangenis.

IVO:

(zet zijn pion op de gevangenis)

Absurd. Naar de gevangenis en dan ook nog de helft van je geld inleveren.

*(telt zijn geld en levert de helft
in aan de bank)*

SANDER:

Hehe! Eindelijk. Nou ben ik.